

## **SSU Upplands Principprogram**

---

### **Visionen: Den demokratiska socialismen**

Upplands socialdemokratiska ungdomsförbund vill låta demokratins ideal sätta sin prägel på hela samhällsordningen för att ge var och en möjlighet till ett rikt och meningsfullt liv. I detta syfte vill vi så omdana samhället, att bestämmanderätten över produktionen och dess fördelning läggs i hela folkets händer, att de frigörs från beroende av varje slags maktgrupper utanför deras kontroll och att en på klasser uppbyggd samhällsordning, där ett fåtal har makt och ägande över ekonomin och flertal måste sälja sin arbetskraft för ett skäligt liv, lämnar plats för en gemenskap på frihetens och jämlikhetens grund.

Vi bygger vår ideologi på övertygelsen om alla människors lika värde och på insikten om att människan är en social varelse som växer och utvecklas tillsammans med andra. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål.

### **Demokrati som överordnat mål**

Demokrati är SSU Upplands överordnade mål. Vi menar att demokratin bör vara mer än formella regler och att den har ett större syfte än att bara skapa legitimitet för ett styre. Demokratin är ett mål i sig och måste både vara formell och reell. Det innebär att principen om alla människors lika rätt och möjlighet att utöva inflytande ska gälla i samhällets alla sektorer. Vårt demokratibegrepp sträcker sig därmed längre än till den politiska demokratin, till en demokrati som är social, ekonomisk och kulturell.

Den politiska demokratin är den lagliga rätten till att välja och avsätta sina företrädare. SSU Uppland kämpar för alla människors rätt att genom demokratiska och fria val utse sina ledare och den politik som ska styra deras samhälle. En fungerande politisk demokrati kräver yttrandefrihet, religionsfrihet och organisationsfrihet. Engagerade folkrörelser, organisationer och politiska partier för att inkludera så många människor som möjligt i beslutsprocesserna är en förutsättning för att skapa ett legitimt politiskt styre.

Den sociala demokratin är den reella jämlika demokratin. Den stannar inte vid en formell valregel. En förutsättning för deltagande och demokrati är social trygghet. Rättigheter till sjukvård, utbildning och vård och omsorg ökar möjligheten till att alla människor kan delta i den politiska demokratin på lika villkor. Jämlikhet är en förutsättning för reell demokrati. Den gemensamma välfärden och det solidariska skattesystemet blir därmed inte bara ett verktyg för att bekämpa klassklyftor, utan också ett verktyg för att skapa ett demokratiskt samhälle.

Den ekonomiska demokratin handlar om makten över ekonomin och produktionen. Fördelningen av resurser och kontrollen över produktionsmedlen måste i slutändan vara demokratins uppgift. Starka fackföreningar som kämpar för lönearbetarens makt och inflytande i produktionsprocessen är därför ett viktigt verktyg för att uppnå ett samhälle där ekonomin tjäna det gemensamma bästa.

Den kulturella demokratin är rätten till ett jämlikt och fritt kulturyttrande. Rätten till att uttrycka sig måste sträcka sig längre än till kommersialismens intressen, till en frihet och möjlighet som gäller alla. Människors strävan efter självförverkligande och kulturella uttryck är en självklar del i ett modernt jämlikt samhälle. Ideella krafter kan skapa större jämlikt utrymme för människors förverkligande av sig själva. De står som motkraft mot ett samhälle där kulturen fördelas efter plånboksstorlek. Även ägarkoncentrationen av media måste brytas. När ett fåtal har makt över orden och dagordningen begränsas demokratin inom ojämlika ramar. Makten över orden, kulturen, dagordningen och tänkandet måste bli en jämlik rättighet, inte begränsas till en vara som ska köpas och säljas.

### **Klassamhällets avskaffande och människans frigörelse**

SSU är en frihetsrörelse. Vår viktigaste uppgift är att skapa förutsättningar för frihet genom att bygga upp ett jämlikt samhälle där alla ges samma förutsättningar att nå sina drömmar. Människan hindras och begränsas idag av olika former av förtryck och strukturella hinder. Idag hindras människor av fattigdom, arbetslöshet och bostadsbrist. Idag är vår bakgrund, vårt kön, vår hudfärg, vår sexuella läggning och våra funktionshinder helt avgörande för vilka val vi kan göra i livet. Vi vill frigöra människan och ge honom möjligheten att förverkliga sig själv.

Rasismen är ett av förtryckens verktyg. Det tar sig i uttryck i såväl avskyvärda politiska ideologier, som i vardagliga fördomar. Den begränsar enskildas vardag och livsval, men också möjligheten för flertalet att ta makten över samhället. Rasismen sätter en kil mellan arbetarklassen, vänder den emot sig själv istället för mot ojämlikhetens ekonomiska system. Vi är antirasister, i vetskapen om att rasismens avskaffande frigör enskilda från fördomarnas förtryck och möjliggör flertalets samlande för en jämlik värld.

Kvinnors ekonomiska och sociala situation begränsas på grund av ett strukturellt mönster – patriarkatet. Den patriarkala samhällsordningen skapar en klyfta mellan män och kvinnor. I patriarkatet så är den mänskliga normen att vara man. Där får mannen ett övertag över kvinnan bara på grundval av sitt kön. Maktpositioner och höga löner blir därmed ett manligt privilegium. Normer begränsar såväl kvinnor som män, styr deras livsval och deras

möjligheter till att förverkliga sig själva. Det patriarkala förtrycket tar sig politiska, ekonomiska, sociala och sexuella uttryck, kort sagt genomsyrar det livets alla områden. Vi är feminister, strävande efter patriarkatets avskaffande och en jämställd värld.

Klassamhället genomsyrar hela mänsklighetens samhälle. Kapitalismen är ett maktsystem där kapitalackumulation, fåtalets privata profitintresse, är överordnad norm. Kapitalackumulation innebär att samhällets resurser i allt högre grad samlas hos några få. Det är ett system där den som äger kapitalet ges rätten att bestämma över alla andra intressen, där de samhälleliga målen underordnas profitintresset och där människors rättigheter avgörs av deras ekonomiska lönsamhet. Det skapar stora orättvisor och stora sociala spänningar inom länder och mellan länder. Kapitalismen förvandlar människan till en vara som ska säljas och köpas, till arbetskraft och konsument under produktionens intresse. Den förminsakar naturen, miljön och resurser till en ekonomisk produkt som ska profiteras på. Det är ett ekonomiskt system där samhällets resurser fördelas till ett fåtals fördel. Följden blir på ena sidan en grupp av fåtal ofantligt rika och på andra sidan ett alienerat flertal, fattigdom, svält, arbetslösheten, likgiltighet, sjukdom och desperat kriminalitet. Det exploaterar naturen, skapar en konflikt mellan dagens och framtidens välfärd. Folkrörelser, fackföreningar, står som motkraft mot kapitalets makt. I kampen mellan arbete och kapital företräder SSU Uppland arbetet. Vi är antikapitalister, i den mån att vi vill avskaffa kapitalackumulationen som det överordnade målet med samhället. Vi vill omdana det ekonomiska systemet till att tjäna mänsklighetens intressen, ett samhälle där demokrati, välstånd, hållbarhet och jämlikhet är de överordnade målen. I ett samhälle där resurser fördelas från var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

### **Socialdemokrati och solidaritet som verktyg**

Den demokratiska socialismen är vår ideologi – socialdemokratin vår politiska väg och gärning. Den demokratiska socialismens idéer om frihet, jämlikhet och solidaritet är de redskap vi har för att fortsätta den svenska arbetarrörelsens hittills framgångsrika arbete mot orättvisor och förtryck. Socialdemokrati handlar om att samla det stora flertalet för att kämpa för sina intressen. Det handlar om att organisera arbetarklassen i demokratiska organisationer, i fackföreningar, kooperativ och ett politiskt parti för att ta makten över samhällsutvecklingen. Vi inser att vi skapar demokrati genom att utöva demokrati. Vi inser att genom att utöva solidaritetsprincipen om att gemensamt tar ansvar för varandra och försäkra varandra ett gott liv, kan vi skapa ett jämlikare samhälle. Den gemensamma välfärden, den solidariska skattepolitiken och de fackliga rättigheterna blir därmed blir verktyg för att uppnå våra mål.

Tillsammans har vi makten att förändra, makten att bryta mänsklighetens bojor och skapa en värld byggd på solidaritet, jämlikhet och demokrati.